

AMIGOE DI CURAÇAO

WEEKBLAD VOOR DE CURAÇAOSCHE EILANDEN

Dit Blad verschijnt elken Zaterdag.
Abonnementsprijs voor Curaçao, Bonaire, Aruba
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden
fl. 2.— met vooruitbetaling.

BUREAU VAN DIT BLAD
Waterkant No 4. Overzijde.
DRUKKER. B. L. BOGAERS.

Voor het Buitenland per jaar fl. 10.—
Afzonderlijke nummers fl. 0.15.
Prijs der Advertentiën van 1—7 regels f. 0.50; voor el-
ken regel meer 7½ cts.

DE HOLLANDSCHE DOMINIKANEN VOOR DE HERVORMING.

Minder bekend, schoon van niet minder belang is de hervorming, die destijds in de Dominikaanseorde plaats greep en van Holland uitging. Martialis Auribelli, generaal der Dominicanen, bezocht op zijne algemeene visitatiereis in 1463 het Dominikaanerklooster van Rotterdam en was daar zoozeer geesticht door den voorbeeldigen levenswandel der kloosterlingen, door hunne nauwgezette onderhouding der constitutiën, dat hij besloot Holland tot een brandpunt te maken, vanwaar nieuwe gloed zich over de Orde zou verspreiden.

In 1464 werd de Hollandsche congregatie te Rijsel opgericht. Reeds op het eerste kapittel te Haarlem traden verschillende kloosters tot de hervorming toe, bij elk nieuw kapittel wies hun aantal, en ten laatste strekte de congregatie zich uit van de Oostzee-Provinciën en Denemarken tot Savooie en Lotharingen. Vooral in Duitschland was zij bijzonder werkzaam. Had men destijds te Bremen, Wismar, Rostock, Halle, Maagdenburg, Halberstadt, Marburg en op vele andere plaatsen aan het Predikheerenklooster aangeklopt, men zou in den prior, in de paters, of in den eenvoudigen leekbroeder den Hollander herkend hebben. Holland was een kweekschool voor de religieusen van Duitschland. Jaarlijks toog de prior met een medgezel naar het kapittel, dat gewoonlijk in eene Nederlandsche stad, Rotterdam, Zutphen, Leeuwarden, Zwolle, Utrecht of Nijmegen gehouden werd. Op die vergaderingen werden de grondslagen gelegd voor het ontwaakte geestelijke leven. Eenheid in het kerkelijk officie, de verplichtingen der religieuse geloften, de verhouding tot de leken, de dagorde, het vleeschderven waren de punten, die te Haarlem in 1465 werden overwogen. Te Rotterdam, in 1468, werden vooral de stilzwindigheid en de eenzaamheid „quae mater est devotionis et amica morioris” ingescherpt; een dag water en brood stond op de geringste overtreding. Men denke niet, dat deze voorschriften een doode letter bleven; het kapittel vermaande niet alleen ernstig de oversten de straffen toe te passen en meer acht te slaan op

de overtredigen dan op de traditiën, maar stelde in elk klooster „circatores” aan, die voortdurend zouden waken, dat de dagorde door ieder nauwkeurig werd gevolgd. Bleef een religieus, hetzij prior of leekbroeder, nalatig in zijne bediening, dan kon hij zich verzekerd houden bij het eerstvolgend kapittel te worden aangeklaagd en gestraft naar verdiensten. Om de studie, waartoe de Orde bijzonder ingesteld was, aan te wakken, werd in elk klooster een leerstoel opgericht en het klooster te Maagdenburg tot algemeen studiehuis verheven. Hoe streng men ook was in het uitvoeren der regels, „ubi est rigor ibi vigor” gold voor principieel — toech moesten de studenten, zoo noodig, worden ontzien. Ieder was verplicht zich op de wetenschap, vooral op de gewijde wetenschap, toe te leggen; miste iemand hiertoe de bekwaamheid, dan was boeken kopiëren, illumineeren of inbinden zijn taak; ledigheid werd in geen geval binnen de kloostermuren geduld.

Het lijdt geen twijfel, kloosters geheel doordrongen van dien echt christelijken geest, moesten overwegenden invloed uitoefenen op den godsdienstigen toestand van het Duitsche Rijk. De godsdienstige ontving daardoor meer kracht om dieper in te grijpen in het maatschappelijke leven, de zucht naar beschaving te bevorderen en deze geheel dienstbaar te maken aan zijn verheven doel: de kennis van de heere van het hoogste Goed. Dit doel werd openlijk uitgedrukt in de stichtingsbrieven der acht hoogescholen, die gedurende dezen tijd door den Paus in Duitschland werden opgericht.

„Onder de zaligheden”, zoo schrijft Lodewijk van Beieren in den stichtingsbrief der universiteit van Ingolstadt, „die den mensch in dit „vergankelijk leven door Gods genade ten deel vallen, zijn wetenschap en kunst eene der eersten. „Want door deze wordt de weg tot „een heilig en goed leven aangewezen, de rede tot ware kennis verlicht, tot deugdzaam levenswandel geneigd, het christelijk geloof vermeerderd en recht en algemeen welzijn gegrondest.”

„Geen beter, tot verwerving der „eeuwige zaligheid krachtiger en „Gode welgevalliger werk,” zegt E. berhard van Wurtenberg in de oorkonde der hogeschool van Tübingen, „meende hij te kunnen ver-

richten, dan wanneer hij bijzonder „met vlijt en wedijver daarvoor „zorg droeg, dat deugdzaam en „naarstige jongelingen in de school „ne kunsten en wetenschappen on- „derwezen en in staat gebracht wer- „den, God zelf te kennen, Hem „alleen te eeren, Hem alleen te die- „nen.” De universiteiten kregen daardoor eene hoogere beteekenis, zij waren niet alleen de hoogste burgerlijke, maar ook de hoogste kerkelijke inrichtingen voor onderwijs. Onder die leergierige jeugd, die aan de bronnen der wijsheid haren dorst kwam lesschen, behoorden ook een groot gedeelte tot den geestelijken stand. Proosten, dekens, domheeren van collegiale, bisschoppelijke en aartsbisschoppelijke kerken, treffen wij de eerste tien jaren na de stichting in grooten getale op de registers der Bazelische universiteit; zelfs verreweg de meeste studenten, die bij de opening van Freiburgs hogeschool zich lieten inschrijven waren aan den dienst der Kerk verbonden. Aan de Kerk hadden de hogescholen hun ontstaan, hun wasdom te danken, aan haar vielen ook de schoonste vruchten ten deel. De talrijke seculiere en reguliere geestelijkheid ontving daar eene wetenschappelijke, godsdienstige opleiding. „Ik ken, „God weet het,” schreef Wimpeling, de strenge rechter der wereldsgezinde en werkelooze geestelijken, „in „de zes diocesen van den Rijn, vele „ja ontevarene lezers onder de „wereldgeestelijken met rijke kennis „seen voor de zielzorg uitgerust en „rein van zeden. Ik ken uittekenen „de prelaten, kanunniken en vica- „rissen aan kathedrale en collegiale „kerken, ik zeg niet, slechts weinige, maar vele, mannen van onbesproken gedrag, vol godsdienstzin, „vol mildheid en liefde jegens de „armen.” Verder spreekt hij van „zoo vele zonen der aanzienlijkste „burgers met den doctorsgraad der „heilige theologie versierd, gelijk wij „er door Gods genade in vele dio- „cesen van Duitschland aan het „hoofd der parochiekerken aantref- „fen. Voorheen was hieraan wellicht „gebrek, maar heden zien wij, dank „de door Gods genade bij de Duit- „schers uitgevonden boekdrukkunst, „dagelijks een grooter aantal ge- „leerden optreden, aan wie de ziel- „zorg zeer nuttig wordt toever- „trouwd.”

Niemand zal beweren, dat deze toestand hare keerzijde niet had, in den kop draaide er wat, en al spraken ze niet met woorden, ze keken naar elkaar, en ze verstonden 't monken om hun wezen en wisten, dat ze 't zelfde peinsden. Ze oefelden zoo aardig aan 't roer, om in den vloed te geraken, die naar Zeeuwsch-Vlaanderen kuste liep, waar er een wachtschip van de Hollanders ligt. En een keer daar, ha de Hollanders zouden opkomen voor hun rechten. Plof... wat was dat nu? 't Water sprong omhoog en er kraakte en barstte en scheurde wat. Een van de vogels was van zeker drie honderd meter naar omhoog gestekt en lag gebroken in zee. En de vlieger moest met den motor als een steen naar de diepte gezonken zijn. De Duitschman in de boot viel aan 't kermen en 't schruwelen. — Ach, mein Gott, mein Kamerat, kloeg hij; en de loodsen moesten seffens 't zeil neerslijten en naar de plekke roeien om, zoo 't mogelijk was, nog hulpe te brengen. De Duitschman pakte zelf ook nog twee riemen en hij begon te werken als een duivel, binst dat hij nog met zijn aangezichte naar zijn gevangenen stond. — Dat ie z'n eigen nog kost om medraaien, peinsde Meseure. Hei! riep de loods dan, we zullen j'n kamerad helpen, maar we moeten rapper roeien. Ga anders staan,

dat de oprechte Christen niet menige reden had tot treuren. „Men ziet er,” klaagt Joh. Rutzbach over de prelaten, „opgeblazen gestalten „komen aanstappen, gekleed in het „fijne Engelsche laken, met de ba- „ret op het hoofd, de met ringen „vol kostbare edelsteenen opgeschik- „te hand of op den rug, of trotsch „in de zijde. Ofwel zij rijden fier „te paard, gevolgd van talrijke, „bontkleurig uitgedoste pages. Er „worden prachtige woningen ge- „bouwd met hooge, heerlijk beschil- „derde zalen; er wordt gebrast bij „schitterende feestmalen, met baden „verkwist, wat voor godsdienstige „stichtingen was bestemd, vertoo- „ning gemaakt met zeldzame paar- „den, honden en jachtvalken. De „hooge geestelijkheid draagt veel „de schuld van de slechte zielzorg. „Zij stelt ongeschikte herders over de „gemeenten, terwijl zij zelf de tien- „den trekt. Menigeen zoekt zooveel „prebenden als mogelijk is op zich „te vereenigen, zonder aan de ver- „plichtingen te voldoen, en verspielt „de kerkelijke inkomsten door veel- „de in bedienden, pages, paarden „en honden. De een zoekt den ander „in praalvertoon en weelde te over- „treffen.” Hieruit echter tot den algemeenen toestand van geheel Duitschland te besluiten, zonder open oog te hebben voor het vele goede en voortreffelijke van dit tijdvak is de grootste partijdigheid, is de hatelijkste geschiedvervalsing.

HET SCHRIKBEELD DER REVOLUTIE.

De afschuwelijke moordwerktuigen, uitgevonden door de moderne wetenschap tot het voeren van den modernen wereldkrijg, worden niet alleen aan 't militarisme dienstbaar gemaakt.

Niet alleen aan de oorlogsfronten, rateau de mitrailleurs, worden brandbommen uitgeworpen en vlammen uitgespuwd over vijandelijke loopgraven.

Maar de instrumenten, uitgevonden door 't menschelijk vernuft, om in den oorlog den evenmensch te vernietigen, worden ook door revolutionairen en anarchisten aangewend om dood en vernieling aan te richten in 't binnenste der staten.

We hebben gelezen, hoe bij de jongste, maar waarschijnlijk niet de laatste revolutie in Petrograd, auto-

mobielen met mitrailleurs in 't holle van den nacht door de stad renden, hoe in 't wilde weg geschoten werd op de rustige bevolking en hoe, naar ruwe schatting, een honderd slachtoffers vielen van het revolutionair geweld.

Salvo's van machinegeweren werden afgegeven midden op pleinen en straten, en onschuldige vrouwen en kinderen werden door de anarchistische muiters wreedaardig neergeschoten.

Zoo geschiedde het in Rusland in 't groot, in ons land in 't klein, toen enkele weken geleden een volksoproer te Amsterdam bijna een tiental menschenlevens kostte en een groote militaire macht, met geweren en sabels en mitrailleurs, noodig was, om den opstand bloedig te onderdrukken.

En ook van andere landen, over de geheele wereld, lezen we, hoe telkens weer in verschillende steden uitbarstingen van revolutionaire opstandelingen de gevaarlijkste woelingen te weeg brengen.

Het is een vreeselijk vooruitzicht als we, deze dreigende uitbarstingen van de ontevredenheid der massa's voor oogen houdend, een blik slaan op de naaste toekomst.

Zullen die uitbarstingen minder worden, nu eenmaal het vierde oorlogjaar is ingezet, als de winter oadert met nieuwe, ongekende ontbering, ellende, hongersnood en gelijk- tijdige, aldoor-durende voortzetting van de uitmoediging der volken op de slagvelden?

Wie de teekenen des tijds verstaat, ziet de revolutie dreigend naderen, niet alleen bij de oorlogvoerende volkeren, zoowel van de centrale mogendheden als van de Entente, maar ook bij de nog neutraal gebleven landen.

In het hart der volkeren dreigt zij uit te breken, eindelijk, na drie jaren oorlogvoeren, en de uitbarsting zal des te verschrikkelijker zijn, naar mate het gevaarlijke gistingproces langer aanhoudt.

Het kan niet ontkend worden, de revolutie, gegroeid uit den voedsel-nood, de ontberingen, de ellende der volksmassa's, gegroeid vooral uit de steeds stijgende ontevredenheid over de voortzetting van den krankzinnigen menschenmoord rijst op, in haar schrikwekkende gedaante.

Zij is er reeds, nu hier, dan daar, en zij gaat voort met afzonderlijke, elkander snelopvolgende schokken.

Het is een somber beeld, wat zich

Van twee oolijke loodsen.

Ze gingen weer gaan visschen. Goormachtig en Meseure vischten weer. Maar daar waren de vogels nog 'nen keer en ze hingen nu boven hun bootje. Een viel neere en zette zich op het water. Een Duitschman, nog een jonge kerel, stapte over en zegt dat hij 't schuitje gaat meedoen naar Zeebrugge. Preutelen en klijven over 't Hollandsch water, 't en helpt allemaal niet. Mee moesten ze en twee vliegmachines zouden den weg toogen, binst dat de derde al weer voortvloog, zeker om de groote overwinning te Zeebrugge aan te kondigen, d'overwinning van drie bewapende hydroplanen op een open schuitje met twee weerlooze burgers.

Daar zaten ze nu, onze Vlamingen! Ze peinsden aan Vlissingen, aan vrouw en kinderen, en 't eigen goede huis, en 't harte klopte zeker wel bij de gedachte, wat er nog al ging gebeuren, een keer ginder in die piratenhaven aangeland.

Voor hen stond de Duitschman met een gevaarlijk ding, een pistole zoo groot bijkans als dat hij zelf was. 't Bootje zeilde voort. Maar Goormachtig en Meseure zijn twee oolijke mannen, die nog den geest van Uilen-spiegel hebben, den schalk, welke te Dammie in Vlaanderen geboren werd. Deemoedig stonden ze daar, met de benauwdheid op hun wezen, maar

men, dat de vensters rinkelen tot uren in 't ronde. Goormachtig en Meseure vischten weer. Maar daar waren de vogels nog 'nen keer en ze hingen nu boven hun bootje. Een viel neere en zette zich op het water. Een Duitschman, nog een jonge kerel, stapte over en zegt dat hij 't schuitje gaat meedoen naar Zeebrugge. Preutelen en klijven over 't Hollandsch water, 't en helpt allemaal niet. Mee moesten ze en twee vliegmachines zouden den weg toogen, binst dat de derde al weer voortvloog, zeker om de groote overwinning te Zeebrugge aan te kondigen, d'overwinning van drie bewapende hydroplanen op een open schuitje met twee weerlooze burgers.

men, dat de vensters rinkelen tot uren in 't ronde.

Goormachtig en Meseure vischten weer. Maar daar waren de vogels nog 'nen keer en ze hingen nu boven hun bootje. Een viel neere en zette zich op het water. Een Duitschman, nog een jonge kerel, stapte over en zegt dat hij 't schuitje gaat meedoen naar Zeebrugge. Preutelen en klijven over 't Hollandsch water, 't en helpt allemaal niet. Mee moesten ze en twee vliegmachines zouden den weg toogen, binst dat de derde al weer voortvloog, zeker om de groote overwinning te Zeebrugge aan te kondigen, d'overwinning van drie bewapende hydroplanen op een open schuitje met twee weerlooze burgers.

Daar zaten ze nu, onze Vlamingen! Ze peinsden aan Vlissingen, aan vrouw en kinderen, en 't eigen goede huis, en 't harte klopte zeker wel bij de gedachte, wat er nog al ging gebeuren, een keer ginder in die piratenhaven aangeland.

Voor hen stond de Duitschman met een gevaarlijk ding, een pistole zoo groot bijkans als dat hij zelf was.

't Bootje zeilde voort. Maar Goormachtig en Meseure zijn twee oolijke mannen, die nog den geest van Uilen-spiegel hebben, den schalk, welke te Dammie in Vlaanderen geboren werd. Deemoedig stonden ze daar, met de benauwdheid op hun wezen, maar

in den kop draaide er wat, en al spraken ze niet met woorden, ze keken naar elkaar, en ze verstonden 't monken om hun wezen en wisten, dat ze 't zelfde peinsden.

Ze oefelden zoo aardig aan 't roer, om in den vloed te geraken, die naar Zeeuwsch-Vlaanderen kuste liep, waar er een wachtschip van de Hollanders ligt. En een keer daar, ha de Hollanders zouden opkomen voor hun rechten.

Plof... wat was dat nu? 't Water sprong omhoog en er kraakte en barstte en scheurde wat. Een van de vogels was van zeker drie honderd meter naar omhoog gestekt en lag gebroken in zee. En de vlieger moest met den motor als een steen naar de diepte gezonken zijn.

De Duitschman in de boot viel aan 't kermen en 't schruwelen.

— Ach, mein Gott, mein Kamerat, kloeg hij; en de loodsen moesten seffens 't zeil neerslijten en naar de plekke roeien om, zoo 't mogelijk was, nog hulpe te brengen.

De Duitschman pakte zelf ook nog twee riemen en hij begon te werken als een duivel, binst dat hij nog met zijn aangezichte naar zijn gevangenen stond.

— Dat ie z'n eigen nog kost om medraaien, peinsde Meseure. Hei! riep de loods dan, we zullen j'n kamerad helpen, maar we moeten rapper roeien. Ga anders staan,

lijk wij, dan kunnen we beter te gare werken!

En de slimmerik deed het en toogde z'n rug. 't Was juist wat de oolijke mannen begeerden. Nu konden ze met hun riemen werken gelijk ze wilden. De Duitschman sloeg de zijne zoo diepe alsof hij paling wilde stekken, en hij zag niet, hoe zijn gevangenen de schuitje nog meer met den stroom deden drijven, rechte naar 't Hollandsch schip, dat ook nader kwam, want de kapitein had van verre 't spel al gezien.

De Duitschman keek maar z'n oogen uit naar de brokke vliegmaschine, welke op 't water dreef. En de andere vliegenier had z'n eigen ook neergezet om den drenkeling te helpen, maar scheen zelf niet goed met zijn vogel naar goesting te manoeuvreren.

— Wat doen jelui hier? klonk het met een keer in onverschuld Hollandsch.

De Duitschman draaide z'n eigen om en hij verschoot deerlijk, want hij zag nu ook dat Hollandsche schip. De loodsen vertelden rap, hoe ze in Hollandsch water gepakt waren en naar Zeebrugge moesten. De Hollanders smeten een ende koorde, en, al sakkerde de Duitschman nog zoo vele, de Vlamingen klommen lijk katten aan boord, blij nu Hollandschen grond onder de voeten te hebben.

De andere vlieger had van verre gezien, hoe heel hun spul verbroddelde en hij gaf een sein met roode en witte vuurpijlen. Een Duitsche torpedoboot kwam afgestoven, ook in 't Hollandsche water.

De kapitein van de Hollandsche boot herinnerde de Duitschers aan die schending, maar, droef als altijd, en maar hun eigen belangen kennende, riepen ze tot den kamerad in 't schuitje, dat hij in 't water moest springen. Ze wilden hem dan komen halen met twee sloepjes. Ja maar, twee Hollandsche matrozen waren ook in 't garnaal-schuitje en ze legden den Duitschman plat op den bodem, zodat hij z'n eigen niet meer roeren kon. En 't wachtschip vaarde weg met 't schuitje op sleep.

Wat later kwamen er schepen van de Hollandsche marine en de Duitschman was heel tam, gaf rap z'n schoonen, grooten revolver af en met een lang aangezichte kwam hij te Vlissingen aan.

Dat de oolijke loodsen van alle kanten handen moesten drukken en dat er hun gezeld werd, dat ze nu wel een groote kaarse mochten branden en hoe er smakelijk gelachen werd met de Duitsche overwinning, welke in een nederlaag veranderde... Och, 't is eigenlijk niet noodig dat alles nog te vertellen.

A. Hans.

Vrij België.

bij den aanvang van het vierde oorlogsjaar afteekent, het beeld van de hongerende volksmassa's, in wier handen de wetenschap-der-vernieling de moorddadigste uitwerking krijgen zullen.

Wee de steden en de rijken, waar zij los zal breken, die bloedige furie der revolutie, in meedoogenloozen waanzin verscheurend en vernielend al wat haar in den weg treedt.

De Commune van Parijs werkte met petroleum, maar wat zal er van onze groote steden terecht komen, als de moderne, vreeselijke ontplof fingsmiddelen in handen geraken van de communards onzer dagen.

Hoort, hoe Schiller in „Das Lied von der Glocke" het beeld schetst van die vreeswekkende volks-beroering :

Wee, wee der stad waar plannen broeien,
Waar miltzucht mokt en ondank mort;
Waar 't volk zich wringend uit zijn boeien,
Verwoed zijn eigen rechter wordt.
Daar trekt met zijn geklauwde vuisten
Het oproer aan het klokkekoord.
En zij, wier klanken vrede ruischen,
Roept huilend tot den *broedermoord*.....

„Vrijheid, gelijkheid!" hoort men brullen.
De burger grijpt naar 't zijdgeweer;
Ziet, hoe zich plein en straten vullen!
Wat plunderbende heinde en veer!
Daar worden vrouwen tot hyenen
Zij schaat'ren zich den gorgel heesch,
En dansen over lijken henen,
En slaan den tand in 's vijands vleesch.

Niets heiligs is er meer, geen zeden,
De tijd van schaamte is lang voorbij
Nog slechts de satan wordt aanbeden
En alle gruw'len woeden vrij.

Gevaarlijk is 't den leeuw te prikk'len,
De tijger jaagt ontzetting aan,
Maar toch de schrik'lijkste aller schrikken,
Dat is de mensch in dollen waan.

Wee 't land waar eens in 's blinden handen
De vrijheidstoorts ontstoken was:
Verlichten kan zij niet, wel branden,
Geheele steden legt ze in asch!

Dat is het ontzettende beeld, dat zich afteekent aan den horizon van het vierde oorlogsjaar.

Als niet weldra de machtige drang naar vrede bevredigd wordt, als niet spoedig een halt! wordt toegeroepen aan de verdwaasde uitmoording der volkeren, dan zal dit beeld werkelijkheid worden.

Moge de bezinning wederkeren bij de bestuurders der volkeren, mogen zij de teekenen des tijds verstaan en aan de zwaar geteisterde volkeren vrede brengen.

De Voorhoede.

DR. KNIPPENBERG schrijft in *De Maasbode* :

Uit verschillende feiten valt op te maken, dat, na het beëindigen van den wereldoorlog, een nieuwe verdwazing over de wereld neerslaat, tenzij Gods richtende hand ook deze vernietigt en de ontplooiing ervan breidelt binnen de grenzen der redelijkheid. Gezond is de ultra-democratische richting, die zich zoekt baan te breken, niet. De onderstrooming is revolutionair, woelig en troebel als de bron van den oorlog, waaruit ze opborrelde. Want ook hier openbaart zich een versnelling der historische ontwikkeling, die voor de wereld alles behalve ongevaarlijk blijkt. Deze ultra-democratie ver toont mutatis mutandis even scherpe en vinnige kanten als het zoo gewraakte militarisme, waartegen de wereldoorlog gericht is. Europa dreigt in een ander uiterste te vallen in plaats van, door leering wijs geworden, den gulden middenweg te gaan bewandelen, het eenige pad, dat ten slotte tot bevredigende toestanden leidt. De vraag zal nu maar zijn: telt Europa staatslieden, machtig genoeg om deze strooming binnen de bedding te houden?

Begravenisverordening.

In overleg met den Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst heeft de Gouverneur een nieuw ontwerp samengesteld en den Kolonialen Raad aangeboden.

De veranderingen in het nieuwe ontwerp doelen goeddeels op wegneming van de schaduwzijden van bestaande gebruiken.

Van het begraven van lijken.

Art. 1.

Een overleden persoon of doodgeboren kind wordt in eene gesloten kist begraven, hetzij in een geheel of gedeeltelijk aarden graf, hetzij in een grafkelder, op eene begraafplaats als zodanig door het Bestuur aangelegd of toegelaten.

Art. 2.

Lijken, die in zodanigen staat

verkeeren, dat zij niet naar eene begraafplaats kunnen worden overgebracht, worden ter plaatse, waar zij gevonden zijn of in de onmiddellijke nabijheid, zonder kist, mits ter diepte van 1 Meter, begraven en overdekt, zoo mogelijk, met ongebluschte kalk ter hoogte van 2 d.M. en in ieder geval met aangestampte aarde.

De begraving geschiedt ter plaatse door de ambtenaren van den Openbaren Gezondheidsdienst of van de politie aangewezen, zoo mogelijk in domeingrond en anders in particulieren grond. In het laatste geval zijn de eigenaars of gebruikers van den grond verplicht de begrafenis te gedoogen.

De schade, die aan den eigendom mocht worden veroorzaakt, wordt door den Kantonnierrecht begroot en door de koloniale kas vergoed, naar de onderscheidingen gemaakt in de art. 11, 12 en 13. Als schade komt niet in aanmerking de aanwezigheid van het graf zelf.

(Er is geen bezwaar dit artikel op te nemen, maar de toepassing ervan zal slechts zelden noodig zijn, indien de openbare gezondheidsdienst beschikt over een metalen, goed sluitende kist voor het vervoer van niet-gekiste lijken, zooals die ijzeren lijkenrommels o. m. in Nederland in gebruik zijn. *Memorie van Toelichting*.)

Art. 3.

Zijn er omstandigheden, die een gewelddadigen dood doen vermoeden, dan geschiedt de begraving niet dan met toestemming, op Curaçao van den Procureur-generaal, op St. Martin N. G. en St. Eustatius van den Officier van Justitie, op Aruba, Bonaire en Saba van den ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht, zoo mogelijk na voorafgegane gerechtelijke schouwing.

In het daarvan op te maken proces-verbaal worden, zooveel mogelijk, vermeld de voornamen, de naam, de ouderdom, de geboorteplaats, het beroep en de woonplaats van den overledene, of andere gegevens, die tot herkenning kunnen dienen.

(Zijn er vermoedens van een gewelddadigen dood, dan moet de gerechtelijke schouwing volgen, tenzij deze volstrekt onmogelijk is, en mag de sectie niet van het inzicht van een gerechtelijken ambtenaar afhangen. *Memorie van Toelichting*.)

Art. 4.

Geen begraving geschiedt zonder schriftelijk verlof van den ambtenaar van den Burgerlijken Stand, vrij van zegel en kosteloos af te geven, waarin de begraafplaats, of de in art. 2 bedoelde plaats, waar het lijk ter aarde zal worden besteld, wordt vermeld.

Bij het vragen van verlof tot begraven moet worden overgelegd eene der schriftelijke verklaringen als bedoeld in de verordening, houdende bepalingen betreffende de verklaringen van overlijden, af te geven door de geneeskundigen in de kolonie Curaçao.

Art. 5.

Wordt de toegang tot de woning ter verrichting der gerechtelijke schouwing of de afgifte van het lijk, hetzij ter begraving, hetzij ten vervoer naar het lijkenhuis, geweigerd, dan kan de woning ondanks den bewoner, door de met genoemde verrichtingen belaste personen op elk uur worden binnengetreden, mits in bijzijn van een ambtenaar van het Openbaar Ministerie of van een anderen rechterlijken ambtenaar.

Art. 6.

Een begraving geschiedt niet vroeger dan 12 en niet later dan 36 uren na het overlijden.

Ontheffing van deze bepaling kan op Curaçao door den Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst worden verleend en op de overige eilanden door het plaatselijk Hoofd van politie, na verhoor van een geneeskundige.

In dit geval wordt door de in het tweede lid genoemde ambtenaren onmiddellijk aan den betrokken ambtenaar van den Burgerlijken Stand van hunne beschikking kennis gegeven.

Art. 7.

Een lijk mag niet worden ter aarde besteld dan tusschen des morgens 6 uur en des namiddags 6 uur, tenzij de ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in dringende of buitengewone omstandigheden, te zijner beslissing, verlof verleent om op een ander uur te begraven, of wel in de gevallen bedoeld in art. 2, 6 en 8.

Het verlof wordt steeds verleend, wanneer om godsdienstige redenen op een bepaalden dag niet vóór den avond mag worden begraven.

(Er is geen dringende reden aan het algemeen belang ontleend, om het begraven tusschen des morgens 9 uur en des namiddags 4 uur te verbieden.)

Ongetwijfeld leenen de koelere morgen en avonduren zich het meest voor eene begrafenis, maar er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat het langer in de woning laten van een lijk bezwaren oplevert, die grooter zijn dan het begraven op een minder geschikt uur.

Er worde dus vrijheid gelaten voor de keuze van een ander uur, maar uit den aard der zaak zal het tot nog toe gevolgde gebruik regel blijven en slechts bij noodzakelijkheid daarvan worden afgeweken. *M.v.T.*)

Art. 8.

Opgevischte lijken worden vanwege de politie, of door anderen onder haar toezicht begraven, nadat de doodschouw of, in het geval van art. 3, de gerechtelijke schouwing zal hebben plaats gehad.

Art. 9.

Tenzij op rechterlijk bevel mogen lijken niet opgegraven en vervoerd worden dan met toestemming, op Curaçao van den Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst en op de overige eilanden van het plaatselijk Hoofd van politie, eenen geneeskundige gehoord.

Het vervoer van een opgegraven lijk kan aan nader te stellen voorwaarden verbonden worden, maar het geschiedt niet, tenzij de opgegraven lijk met zijn inhoud is geplaatst in eene goed gesloten, volkomen dichte houten of metalen kist.

(Deze bepaling voorkomt het onhygiënische en weinig stichtelijke van het met de hand ledigen van den inhoud eener soms nog geheel gavelijkst; het voorschrift sluit zich bij het gebruik in het Moederland aan *M. v. T.*)

Eene toestemming, als in het eerste lid bedoeld, is eveneens noodig voor het vervoer van een lijk, ter begraving op eene begraafplaats, niet in het district gelegen, waar het sterfgeval plaats vond.

Dit vervoer geschiedt op de bij de toestemming bepaalde wijze.

In geval van overlijden aan een besmettelijke ziekte, wordt de toestemming, in het eerste lid bedoeld, niet verleend, dan na een jaar na de begraving.

(Hierdoor wordt althans eenige gelijkheid in de beslissing bevorderd; de tijd van één jaar is ruim gesteld. *M. v. T.*)

Art. 10.

Indien een lijk niet op een draagbaar wordt gedragen, moet worden gebruik gemaakt van een uitsluitend voor het vervoer van lijken bestemd voertuig.

Het verbod van het eerste lid is niet van kracht voor het vervoer van het lijk van een klein kind, dat gemakkelijker door één persoon kan worden gedragen.

Echter geldt de vrijstelling van het vorig lid niet, indien de ambtenaar van den Burgerlijken Stand het dragen van een kinderlijk verboden heeft, ingevolge art. 11 der Verordening, houdende bepalingen betreffende de verklaringen van overlijden, af te geven door de geneeskundigen in de kolonie Curaçao.

(Het is uit sanitair oogpunt stellig te ontraden, om voor personen van vier jaren en jonger, die immers aan een besmettelijke ziekte overleden kunnen zijn, eene afwijking van de bepaling van het eerste lid toe te laten. *M. v. T.*)

Bij het ter aarde bestellen van lijken worden de desbetreffende bepalingen dezer verordening stipt opgevolgd en verder de wenken in acht genomen, door de ambtenaren van den Openbaren Gezondheidsdienst of van de politie, in het belang van gezondheid of van orde gegeven.

Art. 11.

De erfgename van den overledene zijn aansprakelijk zoowel voor de begrafenis als voor de kosten der zelve.

De lijken van onvermogenen echter worden, voor zooveel kerk- of armbestuur of andere instellingen daarvoor niet zorgen, op kosten der koloniale kas begraven ter plaatse daarvoor door het openbaar gezag aangewezen.

Van het onvermogen moet blijken op de wijze door den Gouverneur te bepalen.

Als onvermogenen worden niet aangemerkt arbeiders, die zich op een plantage of een grond onder contract voor een bepaalden tijd verbonden hebben. De begrafenis-kosten van hunne lijken komen, wanneer daarvoor door hunne nabestaanden of boedelhereders niet gezorgd wordt of kan gezorgd worden, ten laste van hunnen huurder, door wiens zorg de begrafenis zal plaats vinden.

Art. 12.

De begrafenis van lijken, welker begraving zich niemand aantrekt, geschiedt door de politie of door

anderen onder haar toezicht en de kosten daarvan komen ten laste van de koloniale kas, voor zoover zij niet op de nalatenschap of op de erfgename verhaalbaar zijn.

Art. 13.

Het begraven van lijken van personen overleden in inrichtingen, die hetzij geheel of gedeeltelijk onder beheer van het openbaar gezag staan, geschiedt door de zorg van het bestuur dier inrichtingen, met inachtneming van de voorschriften daaromtrent bij besluit van den Gouverneur te geven.

De kosten dier begrafenis kunnen, wanneer het sterfgeval plaats had in een inrichting tot ziekenverpleging, worden verhaald op den gene, die voor de verpleegkosten van den lijder aansprakelijk is.

Slechts wanneer ter goede rekening eene daartoe voldoende som is gestort, kan de begrafenis anders geschieden dan op de wijze voor onvermogenen gebruikelijk. In elk geval blijft de beslissing omtrent de wijze van begraving, wanneer die vanwege de inrichting geschiedt, aan het bestuur der inrichting.

Tenzij wegens overlijden aan eene besmettelijke ziekte of andere reden een hiertegen met het oog op de openbare gezondheid bezwaar bestaat, worden zodanige lijken aan verwanten ter begraving afgegeven, wanneer aanvraag daartoe binnen drie uren na het overlijden bij het bestuur der inrichting is ingekomen en naar het oordeel van dat bestuur een behoorlijke begrafenis door den aanvrager voldoende gewaarborgd is.

Geschiedt de aanvraag later, dan kan de afgifte nog geschieden, wanneer daartegen, bij het bestuur der inrichting geen bezwaar bestaat.

Wordt vervolgd.

DE OORLOG.

We herhalen wat we vroeger reeds gezegd hebben: Deze oorlog zal niet op het slagveld worden beslist, maar de vrede zal komen langs diplomatieken weg.

Met den dag worden wij in deze meening versterkt.

Weinig vorderingen op het slagveld, maar wel groote vooruitgang op diplomatiek gebied.

Frankrijk heeft Duitschland reeds geantwoord.

De Al-Duitschers, die van geen vrede weten willen, Elzas-Lotharingen en België niet willen loslaten, hebben hun tegenpartij gevonden in den Republikeinschen Bond van Nationale Verdediging.

Deze Fransche heethoofden wenschen geen vrede te sluiten met MOORDENAARS; zij willen overwinnen en den vijand straffen en zullen elke poging tot ontijdigen vrede te genwerken.

Het diplomatiek overleg tusschen de strijdende staten heeft niet meer binnenkamers plaats, maar geschiedt openlijk van de tribune en in de Pers.

De harde schreeuwers hoort men dan het eerst, later komen de meer bezadigden, die kalm en bedaard praten en werkelijk de zaak bespreken.

Langzamerhand sussen zij het schreeuwerig lawaai dan wel, als bij de groote menigte het kalme verstand de overhand krijgt.

Uit de kabelberichten weten wij, dat de Centrale Mogendheden hun antwoord op de Nota van den Paus reeds hebben ingezonden, en dat Duitschland nog een Supplement-Nota nazond. Uit de Buitenslandsche Bladen vernemen wij, dat Z. H. een tweede Nota gezonden heeft aan de Oorlogvoerende Mogendheden, in welke Nota verschillende onderdelen meer in het bijzonder behandeld zouden zijn.

Ook hebben de Entente-mogendheden in hun maandelijksche conferentie hun standpunt ten opzichte van Elzas-Lotharingen vastgesteld.

Er is dus wel gang in de Diplomatie. Dat de weg lang en moeilijk is, begrijpt eenieder, maar, al zal de eindbeslissing niet zoo spoedig vallen, het zal toch reeds een algemeene vreugde wezen, als de oorlog maar eerst uit is en het krankzinnige vechten en menschen vermoorden eindelijk ophoudt.

En dát kan spoedig genoeg gebeuren.

Rusland zal daartoe wel gauw een groote aanleiding geven. Kerenski

heeft uitgediend, zijn voorstel om een coalitiekabinet te vormen was eerst aangenomen, maar werd den volgende dag met een verpletterende meerderheid verworpen.

De parlementaire revolutie is daarmee afgeloopen, de nihilistische anarchie begint.

De toestand in Rusland staat hopeloos. Nu Kerenski is gevallen, stort de nieuwe staat ineen.

Zulk een geweldige gebeurtenis moet noodzakelijk een harden terugslag geven in heel Europa.

Zal de vloedgolf der revolutie de Staten nu overstroomen en het voortzetten van den buitenslandschen oorlog onmogelijk maken?

Berichten uit de Kolonie.

Kerkelijke Berichten.

Donderdagmiddag is Z. D. H. Mgr. M. G. VUYLSTEK met de *Estelle* weder van Bonaire teruggekeerd. Zaterdag 29 Sept. 11. den feestdag van den H. Michaël, is de St. Michielschool op Rincon ingewijd. Het was juist de zevende verjaardag der consecratie van Monseigneur. Er was groote belangstelling bij de indrukwekkende plechtigheid.

De Nieuwe Kerk.

Bij zijn tehuiskomst van Bonaire werd Monseigneur VUYLSTEK verblijd door de toezegging van een mooien parketvloer voor de nieuwe kerk der H. Familie. Eenige Katholieke Dames hebben de zorg daarvoor op zich genomen. Ook is de bekende schrijnwerker J. Rin bezig aan een biechtstoel, dien hij den Apostolisch Vicaris als geschenk voor de nieuwe kerk wil aanbieden.

Aloëcultuur.

Op San Antonio, een 20 K. M. van Coro verwijderd, toebehoorende aan Grl. GABRIEL A. Lacle werd 24 Sept. 11. een spoorweg geopend ten dienste der aloëcultuur, door de Heeren LACIE en JURADO aldaar ondernomen.

Meer dan een miljoen plantjes werden er uitgeplant, die reeds allen volrijpe bladeren kunnen leveren.

Coro is in den laatste tijd sterk vooruitgegaan, men vindt er allerlei soort van nieuwe ondernemingen, zooals waterleiding, electrisch licht etc. Dezer dagen was het motorbootje *Julita* van La Vela de Coro in onze haven.

Hoog Bezoek.

Woensdagmorgen bracht de H. E. G. Heer Gouverneur, vergezeld van zijn militairen Adjutant Luitenant de VRIES, een bezoek aan de verschillende klassen der Zusterscholen van Pietermaai en Vrijdag aan die van het St. Thomas-college.

De Draadloze.

Het nieuwe ontvangkantoor op *Daniël* voldoet uitstekend. Zeer tot genoegen van het belangstellend Publiek worden eenige aldaar opgevangen telegrammen in het *Boletín Comercial* openbaar gemaakt. Men ziet daaruit, dat Curaçao verbinding heeft met Duitsche zoowel als met Fransche stations, en zeer ver reikt. Na den oorlog zullen we er wel meer van hooren. De Welgedelgestr. Heer M. H. NOPPEN Officier van Hr. Ms. Zeeland, met de opstelling van dit nieuwe station belast, vertrekt met de *Oranje Nassau* naar New York om via San Francisco naar Oost Indië te reizen.

Koloniale Postspaarbank.

Gedurende de maand Aug. ingelegd teruggehaald

Kantoren	11.055.45	16.202.71
Willemstad	110.	—
2e district	—	20.—
3e " Curaçao	—	—
4e " " "	310.	—
5e " " "	219.50	56.
Oranjestad	20.	212.75
3e " " "	60.	—
Kralendijk	789.	100.75
Rincon	—	—
Philipsburg St. Mart.	1100.45	6.
Oranjestad St. Eust.	899.08	193.
Bottom	214.	201.88
Windwards.	—	—
Totaal	15.376.48	7.083.04

Officiële berichten.

Aan den Landbouwkundige in de kolonie Curaçao G. B. Dussel is op grond van meer dan tien jaren onafgebroken diensttijd in de kolonie, een jaar verlof naar Nederland verleend.

Burgerlijke stand.

Opgeaf van het aantal geboorten, sterfgevallen en huwelijken, welke hebben plaats gehad gedurende de maand Aug. 1917.

	Geboorten.	Overleden.	Aangegeven.
	M. gesl.	Vr. gesl.	in echt b. echt
Aruba	18	17	27
Bonaire	7	13	10
St. Martin N.G.	4	2	4
St. Eustatius	3	2	1
Saba	3	2	2
Totaal	35	36	44

	Geboorten.	Overleden.	Aangegeven.
	M. gesl.	Vr. gesl.	in echt b. echt
Aruba	18	17	27
Bonaire	7	13	10
St. Martin N.G.	4	2	4
St. Eustatius	3	2	1
Saba	3	2	2
Totaal	35	36	44

Wat nu geëischt wordt, wijst er op dat men nog niet geheel begrepen heeft welke de draagkracht der nieuwe ideeën is, ideeën, die anders eeuwen door de besten werden voorgestaan en nu het programma der oorlogvoerenden zijn geworden. Waar men den wereldvrede op een hechten en duurzamen grondslag wil bouwen, daar moet men met de oude opvattingen hebben afgedaan. Daar dient eerst en vooral de geest van imperialisme — onder welken vorm ook — voor goed gewist. Imperialisme en militarisme gaan hand in hand; zij kunnen zonder elkaar niet bestaan. En als de Entente in hare banieren de louse voert: „vernietiging van het Pruisisch imperialisme”, dan is het haar een

vooraanstaande plicht zelf vrij te zijn van elk ongerechtigd streven. Dat zij den landhonger overlaet aan de Pruisische Jonkers. Weltra zullen de afgevaardigden der geallieerde landen bijeenkomen om hun oorlogdoel te herzien in den geest van onkreukbare eerlijkheid. Met des te meer kracht zullen zij voor het hooge doel kunnen opkomen, naar gelang van de zuiverheid hunner bedoelingen. En het moet een waardig antwoord zijn op de ziedige „onthullingen” van Michaelis, die nog bij de tsaren zweert!

Wat er nu aan waarborgen wordt verlangd, wijst er op dat nog weinig werd geleerd. Zij laten de mogelijkheid van een oorlog in de toekomst open; zij houden slechts rekening met eene versterking der landsgrenzen. Deze versterking moet daarenboven veelal nog ten koste van anderen geschieden, daar — merkwaardig genoeg! — het eigen grondgebied niet aan de vereischte voorwaarden van toekomstige veiligheid schijnt te voldoen. Andere, liefst kleine of overwonnen volkeren, moeten de groote staten beschermen en dekken. Zij worden, economisch en militair, tot voorposten ingericht.

Dit stelsel moet hebben uitgediend, zoo het waarlijk ernst is met de bedoelingen, waarvoor gevochten wordt. Waar men een kwaad wil weren, moeten eerst en vooral die factoren worden uitgeschakeld die het in de hand kunnen werken.

In de vrije gemeenschap der volkeren is geene plaats voor deze militaire en economische waarborgen. Daarin zal elk volk zijn eigen, rechtmatige plaats bekleden; vrij zich te ontwikkelen binnen de grenzen van zijn staatsverband; vrij zich te uiten en te bloeien en zijn innerlijk leven naar eigen goeddunken te regelen.

De waarborgen, die in den toekomstigen vrede moeten worden verlangd, dienen gezocht in de richting van een herboren volkenrecht.

In de crisis, die wij nu doormaken, is zulk een vrede nog steeds uitgesloten. Nog was het leed niet bitter genoeg, nog werd er niet genoeg geofferd. De menscheid is hard en moedwillig. Slechts in de uiterste ellende schijnt zij tot inkeer te komen. De z.g. vredesresolutie van den Duitschen Rijksdag is daar een bewijs van. En als wij Keizer Wilhelm bij het begin van het vierde oorlogsjaar tot zijn volk hooren zeggen, dat Duitschland strijdt „voor een sterk, vrij rijk, waarin onze kinderen veilig zullen wonen”, dan weten we wat dit beteekent. Dan klinkt daarin nog steeds het dreigend sabelgerinkel en met zulken waarborg kan geen ware vrede zijn gediend.

Waar waarachtig gestreefd wordt naar een gelukkiger menscheid, daar kan slechts de taak in ootmoed worden volbracht. Daar is het eigen welzijn geen conditio sine qua non van anderer geluk; en worden de offers als tol voor het verworven heil gebracht. Dan kan het niet langer zijn „Deutschland ueber Alles”; eerst zal het Deutsche Rijk de les van deemoed moeten leeren. Waarborgen, die slechts „vodiespapier” zouden blijken, kunnen geen vrede blijvend bestendigen.

In den groei der beschaving staan we thans voor een beslissende periode. Het ware meer dan onverantwoordelijk, zoo de bloedige lestevergeefs ware geweest. Zoolang echter het vredesverlangen niet opstijgt uit de diepten van het gemoed en gedragen wordt door een nobel betrachting, tot zoolang zal de vreeselijke oorlog woeden. Want hij is het louterende vuur, waaruit de nieuwe tijd zal rijzen.

Het ligt in de macht der oorlogvoerende den strijd te beëindigen, echter niet voordat zij die waarborgen zullen kunnen bieden, waarin de grondslagen van duurzamen vrede liggen opgesloten. Grootere en hoogere machten staan achter hen, die de naties leiden; het gaat om meer dan een vesting of een riviermond. Het gaat om heel de wereld, en om de bevestiging der volkenvrijheid. En waar het geluk der geheele menscheid op het spel staat, mogen wij van de aanstaande vredesconferentie meer verwachten dan een pijnlijke twist omtrent een grenspaal.

Vrij België.

G. O.

Een Geneeskundig Verslag uit het bezette gebied.

Het hieronder overgedrukt verslag handelt over den gezondheidstoestand te Brugge. Het is streng wetenschappelijk opgesteld, en laat op treffende wijze de ontberingen uitschijnen, welke de bevolking in het bezette gebied ondanks alles met moed en vertrouwen blijft doorstaan:

Als geneesheeren beschouwen wij het als een beroepspligt een groot gevaar aan te klagen, dat onze be-

volking op gezondheidsgebied bedreigt; het gevaar is dringend, wijl het de toekomst der bevolking op onherstelbare wijze bedreigt; het is dus hoogst noodig alles te doen wat mogelijk is om het te bezweren.

Het rantsoen onzer bevolking bestaat thans per dag en per persoon uit: 300 gram brood, 11 gram vleesch, 15 gram reuzel of spek, 30 gram rijst, 18 gram maïzena, 18 gr. bonen, 8 gr. suiker.

De andere spijsen, die haast vroeger de noodige energie verschaften om in hare physiologische behoeften te voorzien zijn haar thans ontoegankelijk! Wat het vleesch betreft, heeft zij slechts recht op 75 gram per week en per persoon, 75 gram die haar niet eens regelmatig verstrekt worden; de worsten en conserven komen praktisch niet in aanmerking; visch is slechts in zeer geringe hoeveelheid en tegen ontoegankelijke prijzen voor de arbeidersklasse te verkrijgen (0.75 à 1.25 fr. voor een haring); mosselen zijn alleen nu en dan beschikbaar en garuolen heelemaal niet; wat betreft de vetrijke spijsen, de melk wordt niet meer genut — tenzij in geringe hoeveelheden door zieke personen; de hoeveelheid beschikbare boter is zóó gering, dat zij als voedingsmiddel, niet in aanmerking komt; hetzelfde geldt voor de inlandische reuzel; de kaas is feitelijk verdwenen; voor de graanwassen zijn wij dus toegewezen op de hooger gemelde hoeveelheid; er bestaat haast geen middel om in het bezit te komen van peulvruchten (bonen, erwten, enz.), buiten de bovenvermelde hoeveelheden geleverd door het Amerikaansch magazijn; de groenten zijn zeldzaam en worden slechts tegen voor werklieden ontoegankelijke prijzen verkocht; hetzelfde geldt voor voedingsbeslag en jam; vruchten bestaan op 't oogenblik niet.

Sinds 15 April 1917, werden geen aardappelen meer verstrekt. Het bier, zeer zeldzaam, is niet in staat om de voedende waarde van ons voedingsrantsoen merklijk te verhoogen.

Er blijft dus praktisch, wat betreft de regelmatige voeding van de overgrootste meerderheid der bevolking niets over dan het boven aangegeven rantsoen. Welnu, deze 300 gram brood, 11 gram vleesch, enz., verschaffen dagelijks 1092,41 calorieën, terwijl een mensch van 70 K.G. in rustende houding, gemiddeld 2350 calorieën van noode heeft.

Dezelfde 300 gr. brood, 11 gr. vleesch, enz. die het rantsoen onzer bevolking samenstellen bevatten 30,91 gr. eiwitstof, 13,61 gr. vet en 206,63 gr. koolstof-hydraad. Welnu, volgens Voit heeft een gemiddelde werkmans rantsoen van 118 gr. eiwitstof, 56 gr. vet en 500 gr. koolstof-hydraad van noode, wat hem 3055 calorieën verschafft.

Volgens Tigerstedt (vol. Ip. 179) „moet eene voeding die niet meer dan 2000 calorieën verschafft als onvoldoende worden beschouwd voor iemand die physischen arbeid verricht; indien het rantsoen dit aantal calorieën niet verstrekt, is het volstrekt ontoereikend om ons in staat van voldoende voeding te behouden.” Eene voeding bijvoorbeeld, die slechts 67 gr. eiwitstof, 28 gr. vet en 337 gr. koolstof-hydraad bevat en 2064 calorieën (bruto), 1838 (netto) zou verstrekken, zou, volgens Tigerstedt, enkel voldoende zijn voor oude personen, niet meer tot werken in staat.

Anderzijds heeft, volgens Atwater, de vrouw de 810 der voeding van den matig werkenden man van noode (deze nu moet kunnen beschikken over 3777 calorieën bruto — 3400 calorieën netto — terwijl de jeugeling van 14- tot 17-jarigen leeftijd over 710 van hetzelfde rantsoen moet kunnen beschikken, enz.)

Uit het voorgaande blijkt dus ten overvloede dat, volgens de huidige gegevens der wetenschap, het voedingsrantsoen, dat ons thans verstrekt wordt voor de gezinnen, enkel samengesteld uit volwassenen of jonge lieden, volstrekt ontoereikend is, even ontoereikend wat betreft hoeveelheid als hoedanigheid (gebrek aan eieren, melk, makkelijk verteerbaar vleesch, enz.)

Wij hoeven trouwens slechts na te gaan wat de rechtstreeksche medische ervaring ons leert. Wij maken geen gewag van lichte gezondheidsstoornissen, als zwakte, vermindering van de geschiktheid tot den arbeid, vermagering, enz.; andere ziekteverschijnselen wijzen op diepere stoornissen, zelfs op stoornissen, die noodlottig kunnen worden voor de toekomst onzer bevolking. De oogartsen stellen een ontzaglijke vermeerdering vast bij gevallen van nachtblindheid, stoornissen in het gezicht als gevolg van een toestand van bloedarmoede, op zijn beurt gebrek aan voeding; terwijl vroeger dergelijke gevallen zich slechts nu en dan voordeden, waren, op het oogenblik van ons onderzoek, 19 personen in het St. Jans-hospitaal voor dezen aard van kwalen

in behandeling. Haast al onze collega's constateeren een verontrustende vermeerdering der gevallen van tuberculose; een geneesheer verklaart dat onder zijn betalende cliëntèle een patient op zes van die kwaal is aangedaan. In de heilkundige polikliniek van het hospitaal voor mannen moeten de gevallen van uitwendige tuberculose toegenomen zijn in een verhouding van ongeveer 1000 pCt. In de heilkundige kliniek van vrouwen telde men, bij een bezoek, 20 zieken op de 35 die om komen, welke behandeling behoeften voor lymphklierontsteking van tuberculeuze aard, 't zij 57 pCt., dus meer dan de helft der zieken en dat nog slechts voor één vorm der tuberculose. In den orthopedischen dienst zijn 95% der patienten in behandeling voor aandoeningen van denzelfden aard, terwijl vroeger de verhouding voor diezelfde aandoeningen minder dan 60 pCt. bedroeg. In denzelfden orthopedischen dienst, behandelde men voor den oorlog jaarlijks 2-3 gevallen van tuberculose van de werkelkolom; gedurende de vijf eerste maanden van 1916 — en dat onder een bevolking van ongeveer dezelfde getalsterkte — behandelde men er 4 en gedurende hetzelfde tijdsbestek in 1917: 20, gelijkaardige met een verhooging van 500 pCt. Eene specialiteit voor neus-, keel- en ooraandoening deed, eenvoudig, volgens alphabetische orde, op louter toeval van, een keuze onder de 104 zieken zijner kosteloze raadpleging, die hij gedurende de zes eerste maanden van 1914 behandeld had, en ontdekte 7 tuberculeuze, waaronder geen enkel geval van huidziekte geen enkel geval van lymphklierontsteking van tuberculeuze aard, 2 twijfelachtige gevallen van long- en keeltuberculose en 5 verklaarde gevallen van long- en keeltuberculose.

In 1917 telt hij onder de laatste 104 zieken, die zich bij hem voor kosteloze raadpleging aanboden 39 tuberculeuze, waaronder vier gevallen van huidziekte, 23 gevallen van lymphklierontsteking, 5 twijfelachtige gevallen en 2 gevallen van long- en keeltuberculose, 't zij een vermeerdering van 700 pCt.

Daarenboven dient nog aangemerkt dat, wanneer men 35 gevallen van tuberculose op 104 gevallen vaststelt, dit cijfer in geen geval boven, maar hoogst waarschijnlijk onder de werkelijkheid is, want bij al de gevallen van uitwendige of heilkundige tuberculose, heeft men telkenmale slechts één modaliteit der tuberculose onder de oogen. Men houdt slechts rekening met de zieken, die den geneesheer om hun tuberculeuze aandoening komen raadplegen. De klinische ervaring leert dat een groot aantal der anderen eveneens aan dezelfde kwaal lijden, maar zich aan geen behandeling onderwerpen, of zich door een anderen geneesheer laten verplegen.

Het is niet te verwonderen dat deze ontzaglijke stijging van het aantal tuberculose-gevallen gepaard gaat met een wijziging in den loop der ziekte, wanneer zij zich eenmaal verklaard heeft: de meeste geneesheeren stippen het veelvuldig karakter der koortsige, dus der ergste vormen aan, terwijl zij een snellere ontwikkeling dan in andere tijden vaststellen en zich beklagen over de moeilijkheid om hun zieken te verplegen. Wij zelve hebben zieken, wier toestand tot dusverre tamelijk bevredigend was en wier aandoening eerder een verdoofd karakter droeg, plotseling zien kwijnen en spoedig sterven, van het oogenblik dat melk, boter, vleesch, mitsgaders verwarming ontbraken. Een onzer zieken, 32 jaren oud en moeder van familie, die vroeger niet hoestte, werd plotseling na zes weken zonder vuur met onvoldoende te zijn gevoed door een snel zweervormige tuberculose van gansch het strottenhoofd aangedaan en bezweek in enkele weken tijds.

De eensgezindheid onder de geneesheeren en de waarde der statistieken zijn voldoende om ons te doen besluiten dat het hier geen inbeelding maar daarentegen een al te werkelijk gevaar geldt, waarvan wij op het huidige oogenblik nog al het gewicht niet kunnen beseffen, maar dat nu reeds gansche gezinnen treft en onze toekomst bedreigt.

Verscheidene factoren, onder welke waarschijnlijk de ontoereikende onzer verwarming tijdens den laatsten winter, maar zeker, in de eerste plaats, de ontoereikende van ons voedingsrantsoen, zijn bezig rondom ons een ware besmetting van tuberculose te ontwikkelen, die op het punt is onze bevolking weg te maaien en ze physisch te ondermijnen voor een zeker aantal geslachten. Indien wij tot handelen in staat zijn, moet er gehandeld worden; en in alle geval dient gedaan te worden wat kan om de ramp in de mate van het mogelijke te beperken.

(w.g.) Dr. VAN CANEGHEM.

No Admits Comparación.

La Emulsión de Scott no se altera, no se descompone ni se pone rancia. No hay pues comparación posible, cualquiera sea el precio a que se venden otras emulsiones y preparaciones análogas. Entre miles de médicos en todos los países que recetan la Emulsión de Scott, hállase el infrascrito:

“Tenga la satisfacción de manifestarles que las muchas veces que he usado su preparado “Emulsión de Scott,” de aceite de hígado de bacalao con hipofosfatos de cal y sosa, me ha dado magníficos resultados, en todas las afecciones del pecho y en los estados linfáticos y raquitismo de los niños. Lo he usado también como un reconstituyente en las mujeres que han sufrido de escrófula y afecciones bronquiales. Aconsejo á todos el uso constante de la Emulsión de Scott por sus propiedades reconstituyentes y vigorizante de la salud.” Dr. A. Guevara Blomh, Cumaná, Venezuela.



Exclusive Agent for the Dutch W. i

Bekendmaking.

De verkoop van zilveren, gouden en juweelen voorwerpen, beleend ter Spaar- en Beleenbank van 1 Maart 1916 t/m 31 Augustus 1916 onder No. 5455 P t/m 4507 R, zal plaats hebben op Donderdag 11 October 1917 a.s. en volgende Donderdagen.

Belanghebbenden worden verzocht den verkoop te voorkomen door de aanzuivering der verschuldigde interesten.

Curaçao, 6 October 1917.

De Voorzitter,

C. S. Gorsira.

Photographische Inrichting.

Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN

VAN



H. M. de Koningin der Nederlanden

BEKROOND

te Amsterdam 1883,
„ Antwerpen 1885,
Chicago 1893, en
„ Curaçao, Eerste Prijs Eere-medaille, 1904.
„ Brussel, 1910
„ Curaçao, Waterkant. Otrabanda.

VOOR DE HUISMOEDERS

Wilt gij in uw huis ongelukken voorkomen, zoo raden wij U aan

GEbruikt Altijd

„LUZ DIAMANTE”

VAN

Longman & Martinez,

NEW-YORK.

Dit is de eenige petrole, welke gedurende de laatste 38 jaar geen enkele ramp veroorzaakt heeft. Geen gevaar voor ontploffing, geen rook, geen stank. Volkomen veilig.

1

Te koop bij C. WINKEL EN ZONEN.

HAVEN-NIEUWS

VAN 29 SEPT. — 13 OCT.

Schip	Kapitein	Aankomst	van	Vertrek	naar
Philadelphia	G W Goodman	3 Oct	La Guayra	3 Oct	New York
Merida	A Johanson	3	Maracaibo	4	Maracaibo
Commerwijn	J C Metus	27 Sept	Paramaribo	30 Sept	Halifax
Zulia	Col	6 Oct	New York	6 Oct	Maracaibo
Merida	A Johanson	7	Maracaibo	8	La Guayra
Merida	A Johanson	10	La Guayra	11	Maracaibo
Caracas	H Hichborn	10	New York	11	La Guayra
Zulia	Col	11	Maracaibo	11	New York
Oranje Nassau	G D Nleman	26 Sept	New York	30 Sept	Tucacas
Oranje Nassau	G D Nleman	5 Oct	Tucacas	6 Oct	New York
Don Alberto	Arvelo	24 Sept	Aruba	26 Sept	Maracaibo
Vesta	Apold	26	Norfolk	29	Pto Colombia
Imperator	Sventen	2 October	Tucacas	2 October	New-York

Schoeners	Aankomst	van	Schoeners	Vertrek	naar
9 de Abril V	30 Sept	Maracaibo	Gloria V	29 Sept	Maracaibo
Preferida V	1 Oct	La Guayra	Carolina	1 Oct	Barbados
Themis V	1	Pampatar	Vesta H	4	Bonaire
Rita Otilia	2	Vela de Coro	Meteor H	4	La Costa
Vesta H	3	Bonaire	Estelle H	8	Isl Barlovento
Julita	3	Vela de Coro			
Abeona H	3	Barbados			
Silfide H	3	P Colombia			
Estelle H	4	Bonaire			
20 de Julio H	4	Aruba			
Carolina D	5	La Costa			
Dolorita V	5	Pto Cabello			

1 Komt later.